

# Geschiedenis van Inloophuis Crimpen-Inn

*Dit artikel is tot stand gekomen dankzij veel informatie van Henk van der Sijden, pionier van ons Inloophuis.*

Begin van deze eeuw wilde de gemeente Krimpen iets gaan doen aan het groter wordend armoedeprobleem, ook in Krimpen aan den IJssel. Uit de contacten van de Sociale Dienst werd de slechte financiële situatie van vele inwoners van onze woonplaats duidelijk. Daarnaast bleken er echter ook velen te zijn die onzichtbaar waren voor de instanties, mensen die zich schaamden dat zij het financieel niet meer konden redden. Ze konden niet meer deelnemen aan het sociale leven, kinderen konden niet meer naar een sportclub, netwerken werden kleiner of waren dat al. Velen dreigden te vereenzamen.

De gemeente heeft toen zgn. armoedeconferenties belegd met heel veel partijen om gezamenlijk de problemen op te sporen, oplossingen aan te dragen, maar bovenal in gezamenlijkheid de knelpunten aan te pakken. Ook de kerken werden uitdrukkelijk voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. De kerken hebben van oudher een groot potentieel aan bevlogen vrijwilligers die graag iets voor een ander willen en kunnen betekenen. Bij de meeste diaconieën was stille hulp aan gemeenteleden en soms ook aan mensen buiten hun gemeente de gewoonste zaak van de wereld.

De diaconieën, verenigd in het Platform Plaatselijke Diaconieën (PPD) met daarbij ook Charitas van de Katholieke parochie de Bron wilden niet alleen helpen; zij zagen het ook als hun Christelijke plicht om klaar te staan voor mensen die dat nodig hebben. Verschillende initiatieven zijn toen ontwikkeld en inmiddels tot uitvoering gekomen, zoals het Noodfonds en Schuldhulpmaatje.

Henk van der Sijden, diaken, was werkzaam bij een vrouwenopvang in Gouda. In datzelfde pand was ook een Inloophuis gevestigd van de Protestantse Gemeente van Gouda, Domino. Hij vond dat een prachtig initiatief: een ontmoetingsplaats voor eenzame mensen en mensen met financiële, praktische en psychische problemen. Hij bracht zijn idee in bij het PPD. De deelnemers waren hier erg enthousiast over en vervolgens werd dit idee verder uitgewerkt.

In 2009/2010 werden de eerst contacten gelegd met sociale instellingen in Krimpen. Krimpenwijzer, dat toen nog Meldpunt Krimpen heette, runde enkele "buurtkamers", inloopgelegenheden. Er werd toen afgesproken dat vrijwilligers uit de kerken die buurtkamers zouden gaan versterken met rollen, zoals gastvrouw/gastheer, praatjes maken met de bezoekers, indien nodig praktische hulp verlenen en een verwijfsfunctie zijn naar andere instanties. Er is toen destijds gekozen voor de buurtkamer in de Gouden Regen, een wooncentrum voor 50-plussers. Door de contacten binnen de diaconieën van de diverse kerken in Krimpen zijn er enkele vrijwilligers aangehaakt. Een initiatiefgroepje heeft dat een jaar gedaan, maar men kwam er steeds meer achter dat de bewoners van de Gouden Regen eigenlijk niet op ons zaten te wachten. Zij runden hun inloop het liefst helemaal zelf, samen met een beroepskracht bij het Meldpunt. Op een gegeven moment haakten er nogal wat vrijwilligers uit de kerken af en is men na ongeveer een jaar gestopt met deze inloop.

De voorbereidingen voor het opstarten van een eigen Inloophuis zijn in oktober 2011 begonnen. Henk die het initiatief ontwikkelde, zocht maatjes. Janine Druijff, voormalig vrijwilligster bij Inloophuis Domino in Gouda, deed graag mee.

Het Inloophuis is op 1 februari 2012 geopend. Het bestuur bestond toen uit Hans Blom, penningmeester, (van de Rooms-katholieke parochie de Bron), Leander Lems (Gereformeerde Kerk

Vrijgemaakt), Arie de Waard, coördinator van de voedselbank in Krimpen, Petra Cornet, secretaris (De Rank), Henk v.d. Sijden (voorzitter) en Janine Druijff als coördinator (beiden lid van de Sionskerk/Rehobothkerk). In het begin is er gebruik gemaakt van de ervaring van Domino in Gouda, zoals gesprekken voeren met de bezoekers en formulieren helpen invullen. Eens per maand werd een maaltijd genuttigd. Deze werd verzorgd door een bejaardenhuis in Capelle aan den IJssel. Het eten werd in gamellen bij ons afgeleverd.

De eerste vrijwilligers waren Netty Buist, Conny de Koning, Hermine v.d. Weijden, Henny Trouwborst, en Piet Kammeraat.

Die eerste middag hadden we één gast, een jonge Somalische vrouw. Zij was op het Inloophuis geweest door Netty Buist. Netty was al jaren actief als vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenwerk in Krimpen. Langzaam kwamen er meer bezoekers, tot er bijeenkomsten waren met 20 tot 30 bezoekers.

## Organisatorische inbedding

Aanvankelijk wilden we dat de diaconieën de verantwoordelijke instanties waren voor het Inloophuis. Maar na een discussie van zeker een jaar, is besloten om een zelfstandige stichting op te richten. Dit is geëffectueerd in december 2015. De stichting kreeg toen de naam Stichting Inloophuis Crimpen-Inn. De diaconieën hadden wel toegezegd om het Inloophuis financieel te steunen. Dankzij bijdragen van deze diaconieën kan het werk van het Inloophuis doorgang vinden. Ook anderen dragen financieel bij: gemeenteleden, fondsen, zoals de kringloopwinkel van Krimpen en de Lionsclub en de gemeente Krimpen aan den IJssel met incidenteel subsidies voor bepaalde activiteiten. Ook geeft de gemeente ons een vrijwilligerssubsidie, waarmee we activiteiten voor onze vrijwilligers kunnen bekostigen.

Aanvankelijk was het Inloophuis alleen op woensdagmiddag open. Door publiciteit o.a. in de plaatselijke huis-aan-huisbladen, de kerkbodes, en het neerleggen van folders bij instanties is er bekendheid aan het Inloophuis gegeven. Aanvankelijk was het plan om ons vooral te richten op eenzame mensen van Nederlandse komaf. Dat is in al die jaren gedeeltelijk gelukt. Met name binnen de vluchtelingengroep in Krimpen (dankzij contacten met de Vluchtelingenwerkgroep van de gemeente Krimpen waar Henk ook aan deelnam) en de contacten van Netty Buist kwam er veel belangstelling voor het Inloophuis. Voor die bevolkingsgroep heeft het Inloophuis veel kunnen betekenen.

## Eerste activiteiten

De eerste **zomeractiviteit** was in 2012. Er werd toen een bezoek gebracht aan het streekmuseum. Elk jaar na het ontstaan van het Inloophuis hebben we een zomeractiviteit georganiseerd. Na een excursie (vaak met gehuurde bussen) barbecueden we op het binnenplein van 't Onderdak. Het aantal deelnemers varieerde van 50 tot 75 mensen.

Er vonden **taalstages** voor vluchtelingen plaats in het kader van inburgeringcursussen. Die stagiaires werden dan gastvrouw of gastheer tijdens het Inloophuis. Dat is een paar keer gelukt.

**Taallessen:** We hebben zelf het initiatief genomen om taallessen in groepjes te gaan verzorgen. De deal was wel dat we de taalcoaches moesten betrekken via Krimpenwijzer. De belangstelling voor de taallessen ging op en neer. Het was soms heel moeilijk om aan nieuwe taalcoaches te komen. De "cursisten" zeggen heel veel van die taallessen opgestoken te hebben.

**Kerstdiner:** Heleen Tamminga had enkele keren in de Tuyter het jaarlijkse kerstdiner georganiseerd. Toen zij er mee wilde stoppen, heeft het Inloophuis dit mooie initiatief overgenomen. Dat moet het geval zijn geweest in de jaren 2012/2013. Aanvankelijk werd dit georganiseerd samen met het Meldpunt, maar geleidelijk aan haakte deze instelling om inhoudelijke redenen af.

Ook zijn we al snel na de start gestart met het geven van **fietslessen**. Hierbij kregen we de medewerking van een vrijwilligster van de Somalische Stichting Kulan. We hebben veel tweedehands fietsen onder de inwoners van Krimpen opgeduikeld. Later zijn er een paar fietsen gekocht dankzij een gift van de Lionsclub in Krimpen en een kringloopwinkel. Jarenlang heeft een aantal vrijwilligers tijdens de inloopmiddagen fietsen op het voorplein van 't Onderdak gerepareerd.

Het inloopwerk werd uitgebreid met de **maandagavond**. Hier kwamen alleen mensen van Nederlandse komaf. Eerst hadden we een warme maaltijd. Later werd het een broodmaaltijd. De belangstelling hiervoor liep helaas terug en in 2018 zijn we hiermee gestopt.

Weer later zijn we gestart met de **zondagse lunchdiensten**. De eerste bijeenkomst was op 12 oktober 2014. De eerste voorganger was Jan van der Elst. Al snel daarna kwamen Ton Slingerland en Corien van Santen de geleerden versterken. Na een lunchmaaltijd wordt er een Bijbeloverdenking gehouden en zijn er een aantal musici die de begeleiding van het zingen verzorgen.

## **Kinderwerk**

Snel na de oprichting is het kinderwerk van start gegaan. Het was een wisselend succes. Vrijwilligers waren vaak niet makkelijk te krijgen. Ruimtegebrek speelde ons ook soms behoorlijke parten. De hal van 't Onderdak werd vaak gebruikt maar bracht veel geluidsoverlast voor anderen met zich mee. Later mocht de ruimte van de YMCA voor de kinderen gebruikt worden. Ouders vonden het hoe dan ook een groot succes dat we dat voor de kinderen deden. Dan konden zij gezellig kletsen met elkaar.

## **Coördinatorschap**

Janine Druijff is tot halverwege 2013 de coördinator geweest. Die functie werd toen overgenomen door Petra Cornet. Petra Cornet is in mei 2015 overleden. Ze was de maanden daarvoor door haar ziekte niet meer actief. De honneurs werden waargenomen door Henk v.d. Sijden.

Na het overlijden van Petra is nog geprobeerd om een nieuwe coördinator te vinden, o.a. door advertenties in kerkbladen. Dat is toen niet gelukt. Daarna heeft Henk v.d. Sijden zich beschikbaar gesteld. Hij was toen dus tegelijk voorzitter en coördinator. In 2017/2018 is Edwin van der Keur een jaar lang de coördinator geweest. Na zijn vertrek heeft Henk van der Sijden die rol weer op zich genomen. Vanaf 2019 is Liesbeth Verhoeven de coördinator van alle activiteiten in en rond het Inloophuis.

## **Huisvesting**

We zijn begonnen in de ruimte van de YMCA in 't Onderdak aan de Groenendaal. In verband met de hoogte van de te betalen huur zijn we op zoek gegaan naar een andere ruimte. Deze werd bij de burens gevonden: de gezelligheidsvereniging De Brug voor anders begaafde mensen. Na een paar jaar zijn we dus binnen 't Onderdak verhuisd.

We gingen er sterk op vooruit. Er waren veel kookplaten, prima grote zaal, de tafelopstellingen waren geschikter dan in de ruimte van de YMCA. Er waren veel extra voorzieningen in de keuken, zoals een koelkast en een oven en er was eetgerei in overvloed. De ruimte van de YMCA mochten we gelukkig blijven gebruiken voor het kinderwerk en de taallessen.

Uiteindelijk is het doek over het gebouw 't Onderdak gevallen. Eind 2019 is het Inloophuis verhuisd naar een tijdelijk onderkomen in de voormalige noodlokalen van de school Kortland-Zuid aan de Ouverturelaan.

In 2019 en een groot gedeelte van 2020 zijn de activiteiten van het Inloophuis stil gevallen in verband met de maatregelen die de coronapandemie noodzakelijk waren. In die periode werden wel de contacten onderhouden met de bezoekers, onder andere door het regelmatig bezorgen van attenties.

Momenteel wacht de stichting op een andere, nu definitieve locatie.

### **Relatie met de gemeente Krimpen aan den IJssel**

Deze is altijd goed geweest. Met name op de inhoud van ons werk werden we zeer gewaardeerd. We zijn zo nu en dan letterlijk in de prijzen gevallen. Regelmatig brachten wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren een bezoek aan ons Inloophuis.